

## Katwoudeloop

Zondag 16 januari konden de wedstrijdschoenen weer afgestoft worden voor een nieuwe meeuwenwedstrijd. De kolonie streed dicht bij huis in de polder Katwoude-Hoogerdijk voor een heen-en-weertje naar en van Katwoude. De plaats werd in 1310 voor het eerst genoemd als Lant van Kattwoude. Alhoewel in het wapen van Katwoude een kat te zien is, heeft de benaming van het dorp niets met een kat te maken. Het is een woud (moerasbos) dat groeide op 'kattige' grond: slechte, bultige veengrond. Tot 1991 was Katwoude een zelfstandige gemeente, en wel de gemeente met de minste inwoners. Tot zover de geschiedenisles. De meeuwen schreven vandaag weer een hoofdstuk in hun eigen geschiedenisboek. Oprecht opgetogen gezichten aan de start bij de molen want it 'giet weer oan'.

Behalve meeuwen deden er ook een paar niet-meeuwen mee aan de strijd, en de rapste ervan wist postuum ook de snelste meeuw behoorlijk het nakijken te geven. De 26-jarige Robert de Boer (puk) gaf na deze demonstratie aan dat hij graag ook aan de competitie deel wilde nemen. Helaas had hij al teveel wedstrijden gemist, maar het is bemoedigend om te zien dat de 'jeugd' ook oog krijgt voor deze gemoedelijke competitie. Joost Zaunbrecher finishte weer moederziel alleen als eerste meeuw. Daarachter was er het drietal Sander Collet (niet-meeuw), Johan Smit en Jeroen Lautenschütz dat tot vrij kort voor de meet elkaar uit de wind hield. De eindsprint van Sander was vinniger dan die van Johan, en achteraf verklaarde Jeroen dat hij al blij was dat hij zijn wagonnetje aan kon haken.

De wind was sowieso behoorlijk pittig, en in het tweede kwart van het parcours stond hij pal tegen. De duo achter het strijdende drietal dat op de heenweg naar Katwoude nog mooi bij elkaar liep, was bij de finish uiteengespat. Robin Kras, de maestro der meeuwen, liet Simon Kroon op fraaie wijze achter zich. Daar weer achter was het stuivertje wisselen tussen Henry Kwakman en Arno van Ballegooij. Bij het keerpunt liep Arno nog voorop, op de terugweg was Henry Arno gepasseerd. Henry is back, in zijn vorm zit nog wel rek. De eerste dame vandaag was Gina van Riesen, die door haaswerk van niet-meeuw John Kaars een prima tijd iets boven 45 minuten neerzette. De strijd is weer volledig open, want Gina heeft nu evenveel punten als Sandra Butter, wel nog op ruime afstand van Petra Lautenschütz-Vink.

Zoals bij een wedstrijd op de weg waar bijna alleen meeuwen meedoen het gebruikelijke beeld is, druppelde iedereen een voor een binnen. Het mooie is dat zelfs de laatste atleten door een grote groep al gefinishte meeuwen wordt opgewacht. Meeuw voor allen, en allen voor meeuw. De volgende loop die maestro Robin uit de hoge hoed heeft getoverd is een Beetsloop in Beets, aankomende zondag. Deze loop bevat stukken weiland en zelfs heuse klimmetjes. Ik zal de hardloopklimcross-schoenen alvast even gaan zoeken.

Joost Zaunbrecher